

# ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

## ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ

Συναδέλφισσα/ε,

Οι εκλογές στο ΓΕΩΤΕΕ γίνονται σε μια περίοδο στην οποία η βαθιά δομική κρίση του καπιταλισμού συνεχίζεται. Η πολιτική και οικονομική εξουσία μέσω της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ως αντίδοτο σε αυτήν επιλέγει τη πολιτική της διαρκούς λιτότητας και των ιδιωτικοποιήσεων καθώς και τη στρατηγική αλλαγή των όρων παραγωγής και εργασίας με την εγκαινίαση νέων μορφών εκμετάλλευσης τόσο των μισθωτών εργαζομένων, όσο και των χαμηλότερων κοινωνικών στρωμάτων (μικροί αγρότες κτλ). Σημαίες για την προώθηση αυτών των επιλογών είναι η ανταγωνιστικότητα, η φιλελευθεροποίηση και το «άνοιγμα» των αγορών των αγροτικών προϊόντων.

Αυτή είναι η βάση της “παραγωγικής ανασυγκρότησης” που ευαγγελίζεται η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, που ενισχύει την δύναμη του κεφαλαίου σε κάθε πτυχή της ζωής και της κοινωνίας (περιβάλλον, εργασία κτλ), στο όνομα της “εθνικής προσπάθειας”. Μια κατεύθυνση που προϋποθέτει την ολοκληρωτική εξαθλίωση της εργαζόμενης πλειοψηφίας καθιστώντας την περιβόητη “ανάπτυξη” σε ένα τέρας που τρέφεται από την κλιμάκωση της εκμετάλλευσης.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ουσιαστικά κλιμακώνει και ολοκληρώνει των κοινωνικό οδοστρωτήρα που εισήγαγαν οι προκάτοχοί της. Σε αυτή τη πολιτική συναινούν όλα τα κόμματα που συμμετείχαν στις προηγούμενες μνημονιακές κυβερνήσεις από τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ μέχρι την ακροδεξιά η οποία συμμετείχε στις προηγούμενες κυβερνήσεις μέσω του ΛΑΟΣ. Αυτή η βαθιά πολιτική συναίνεση συγκροτεί την πολυπόθητη “σταθερότητα” που μεταφράζεται στη χειρότερη κοινωνική αστάθεια και υποβάθμιση των αναγκών και δικαιωμάτων των εργαζόμενων, της νεολαίας και των μικρών παραγωγών .

**Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα.** Προσπαθούν να ξεπεράσουν τη κρίση τους ξαναμοιράζοντας τη πίτα σε βάρος των λαϊκών αναγκών με τη συναίνεση και τη συνενοχή του ΓΕΩΤΕΕ ως σύμβουλο του κράτους.

Το μοίρασμα αυτό περνάει μέσα από το ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου, από την απαξίωση-κλείσιμο-ιδιωτικοποίηση ή πλήρη επιχειρηματοποίηση των συνεταιριστικών επιχειρήσεων, τη διάλυση της εργασίας των μισθωτών γεωτεχνικών και το ξεκλήρισμα ή την «προσαρμογή» όσων μικρομεσαίων παραγωγών και επαγγελματιών αντέξουν, τη καταστροφή των δασών, τη προκλητική ενίσχυση μονοπωλιακών ομίλων στις ιχθυοκαλλιέργειες, τη ληστρική εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου.

Την ίδια ώρα οι ιδιωτικές τράπεζες με λεφτά που έχουν πάρει από το ξεζούμισμα του λαού μέσω των συνεχιζόμενων ανακεφαλαιοποιήσεων, έχουν αναβαθμίσει το ρόλο τους. Μια διαδικασία που επιχειρούν να σφραγίσουν και με την ουσιαστική απελευθέρωση των πλειστηριασμών, μέσω της νεότευκτης ηλεκτρονικής διαδικασίας, που πρακτικά θα μεταβάλει το σύνολο της λαϊκής περιουσίας σε επενδυτικό προϊόν των τραπεζικών ομίλων.

Κυβερνήσεις-Ε.Ε-ΔΝΤ έχουν παραδώσει πλήρως τον αγροτοδιατροφικό τομέα στο ντόπιο και πολυεθνικό κεφάλαιο με επίθεση σε βάρος των μικρομεσαίων παραγωγών και των εργαζομένων στην αγροτική παραγωγή.

**Δεν έγιναν όλα ξαφνικά.** Η είσοδος της χώρας στην Ε.Ε είχε ως αποτέλεσμα τη μετατροπή της χώρας από εξαγωγέα αγροτικών προϊόντων σε εισαγωγέα, μειώθηκε ο αγροτικός πληθυσμός, συγκεντρώθηκε γη και παραγωγή σε λίγα χέρια με τη πλήρη παράδοση των πάντων στις ληστρικές δυνάμεις της αγοράς.

40 χρόνια παραμονής στην Ε.Ε προσάρμοσαν γεωργία και κτηνοτροφία στους νόμους της αγοράς με τον μανδύα των περίφημων «εθνικών στόχων», ενισχύοντας το κύκλωμα μεγαλεμπόρων- τυποποιητών-βιομηχάνων μέσω και των επιδοτήσεων, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της εξουσίας των κυρίαρχων στρωμάτων του ελληνικού αγροτοδιατροφικού κεφαλαίου σε τοπικό, περιφερειακό αλλά και πανελλαδικό επίπεδο. Οι εξελίξεις στην γεωργία επηρεάστηκαν επίσης άμεσα από τις επιλογές και τα συμφέροντα των

μεγάλων πολυεθνικών γιγάντων του αγροτοβιομηχανικού συμπλέγματος που συνεχώς ισχυροποιούνται με πιο χαρακτηριστική περίπτωση τη θηριώδη συνένωση BAYER-MONSATO.

Όλα αυτά τα χρόνια η κλιμάκωση των αντιδραστικών αλλαγών της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) και οι αναδιαρθρώσεις στο γεωργικό τομέα περιβάλλονται πάντα με το «ένδυμα» της «προσαρμογής» στον ευρωπαϊκό μονόδρομο συγκαλύπτοντας το βαθιά ταξικό και αντιλαϊκό τους χαρακτήρα. Η πολιτική αυτή συναποφασίζεται στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αλλά και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις-συγκυβερνήσεις, με την πλήρη συναίνεση της «νέας» ΠΑΣΕΓΕΣ, της ΣΑΣΟΕΕ και του ΓΕΩΤΕΕ, αλλά και όλων αυτών που δημιουργούν αυταπάτες για την «κοινωνική Ευρώπη των λαών». Οι δυνάμεις που διαχειρίστηκαν τους συνεταιρισμούς προχώρησαν στη πλήρη ενσωμάτωση και διάβρωση της συνεταιριστικής ιδέας ως διαχειριστές των συνεταιρισμών.

Συναδέλφισσα/ε

**Ευρωπαϊκή Ένωση και μνημόνια πάνε χέρι-χέρι.** Οι παρατάξεις των ΝΔ –ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ και οι διάφορες «ανεξάρτητες» ρεζέρβες που εμφανίζονται κατά καιρούς στο ΓΕΩΤΕΕ συμφωνούν και υλοποιούν την πολιτική της Ε.Ε και των μνημονίων.

Τα μνημόνια αποτέλεσαν μια ποιοτική τομή και επιτάχυναν την εφαρμογή ειλημμένων αποφάσεων των κυβερνήσεων και της Ε.Ε. Έτσι:

**Πρώτον** Ιδιωτικοποίησαν τις βιομηχανίες λιπασμάτων, τις συνεταιριστικές γαλακτοβιομηχανίες, την βιομηχανία ζάχαρης, την ΣΕΚΑΠ κ.λ.π. Ιδιωτικοποίησαν και ξεπούλησαν την ΑΤΕ στην Τράπεζα Πειραιώς.

**Δεύτερον** επιτάχυναν τις διαδικασίες για το μητρώο αγροτών, τη νέα φοροεπιδρομή, και την ταχύτατη διείσδυση των τραπεζιτών στην αγροτική παραγωγή. Μια διαδικασία που επιτάχυνε τον κύκλο της καπιταλιστικής κερδοφορίας στον αγροτικό τομέα, αναδεικνύοντας σε βασική παραγωγική μονάδα τον “αγρότη”-επιχειρηματία -επενδύτη, με σαφή εχθρικά συμφέροντα με τον αγρότη-παραγωγό-εργάτη.

**Τρίτον** ιδιωτικοποίησαν ή αλλάζουν όλους τους μηχανισμούς του δημοσίου για να τους προσαρμόσουν στην αγορά, αλλάζοντας ταυτόχρονα τις εργασιακές σχέσεις, δίνοντας μεροκάματα και συντάξεις πείνας.

**Τέταρτον** Εγκατέλειψαν στη δίνη των χρεών και της απλήρωτης εργασίας τους συνεταιρισμούς. Ταυτόχρονα προσπαθούν να ρίξουν στα μαλακά όσους διαχειρίστηκαν περιουσίες των συνεταιρισμών

**Σε όλα αυτά συναίνεσε το ΓΕΩΤΕΕ και όλος ο καρεκλοκένταυρος μηχανισμός του, με πρωτεργάτες την ΔΑΚΕ (ΝΔ) , τη ΔΗ.ΣΥ (ΠΑΣΟΚ) και την ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (ΣΥΡΙΖΑ) που στο όνομα του «ανεξάρτητου» ΓΕΩΤΕΕ πρόβαλλαν μια ακραία συντεχνιακή λογική η οποία εξυπηρετεί και πηγάζει από τα εργοδοτικά συμφέροντα των μεγαλοπαραγόντων του κλάδου .**

**Συναίνεσαν σε όλες τις αντιλαϊκές-αντιαγροτικές πολιτικές αλλά και στην πολιτική καταλήστευσης του περιβάλλοντος στο όνομα της βάρβαρης καπιταλιστικής ανάπτυξης.**

Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ (ΚΚΕ) συνεχίζει να αρνείται τον αγώνα για τους πολιτικούς στόχους που έρχονται σήμερα σε ρήξη με την αστική πολιτική. Ιδιαίτερα αυτό εκφράζεται στην ρητή άρνηση να υιοθετηθεί ο στόχος για ρήξη/έξοδο από την ΕΕ και η παραπομπή του στην περίοδο μετά την λαϊκή εξουσία.

Η Αγωνιστική Μετωπική Παρέμβαση (ΛΑΕ) είναι μια ημιτελής ρήξη με τον ΣΥΡΙΖΑ. Το πρόγραμμά της αποκρυσταλλώνει όλο και πιο καθαρά μια διαχειριστική λογική που αντιλαμβάνεται την «απαλλαγή από τα μνημόνια», την πάλη κατά της «επιτροπείας» μέσα από την ενίσχυση της «ανταγωνιστικότητας της οικονομίας», την «παραγωγική ανασυγκρότηση», μέσα στο πλαίσιο των καπιταλιστικών σχέσεων και της ΕΕ. Αρνούνται τη πραγματική ρήξη με τα αίτια που οδήγησαν στη πλήρη ενσωμάτωση του ΣΥΡΙΖΑ .

Η πλειοψηφία των γεωτεχνικών, των εργαζόμενων στον αγροτοδιατροφικό τομέα βιώνουν στο πετσί τους την καπιταλιστική κρίση. Οι νέοι γεωτεχνικοί προορίζονται για «δόκιμοι» ή «υποψήφιοι» γεωτεχνικοί με μηδενικά δικαιώματα. Ο νόμος Γαβρόγλου και οι αλλαγές που επιφέρει στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση με τις τετραετείς σπουδές γεωτεχνικών συμπληρώνουν και επιταχύνουν τις επικείμενες μεθοδεύσεις. **Τα μεροκάματα όσων νέων συναδέλφων δουλεύουν στην ειδικότητά τους έχουν πέσει σε εξευτελιστικά επίπεδα.**

Η ανεργία είναι στα ύψη, απολύσεις, μειώσεις μισθών, κατάργηση συλλογικών συμβάσεων για τους μισθωτούς και ελεύθεροι επαγγελματίες υπό ασφυκτική πίεση συνθέτουν τη κατάσταση. Υπάρχει ανάγκη να οργανωθεί η κοινή ανατρεπτική δράση όλων. Η συμπίεση των εισοδημάτων και των συνθηκών εργασίας των «από κάτω» γίνεται με βίαιο τρόπο ειδικά μετά τις ιδιωτικοποιήσεις και τις μειώσεις μισθών.

Όλα τα νέα μέτρα που υλοποιούνται έχουν σκοπό να πετάξουν έξω από την γεωργική δραστηριότητα τους εργατοαγρότες και τους μικρούς παραγωγούς. Είναι μέτρα που οδηγούν: **α)** Στην υπερδιόγκωση του κόστους παραγωγής για τον μικρό παραγωγό, στις χαμηλές τιμές παραγωγής για τον αγρότη-υψηλές για το λαό στη πόλη **β)** Στο χτύπημα της μικρής παραγωγής **γ)** Στις ιδιωτικοποιήσεις βασικών κλάδων της γεωργικής παραγωγής **δ)** Σε βάρβαρη φοροεπιδρομή **ε)** Σε μεγάλη μείωση των χρηματοδοτήσεων με βάση τη ΚΑΠ 2014-2020 **στ)** Στον εξοβελισμό από όλες τις χρηματοδοτήσεις των μη κατά κύριο επάγγελμα αγροτών και περικοπή όλων των άμεσων ενισχύσεων ως 30% για την περίοδο 2020 – 2027.

Για να αυξήσει την κερδοφορία του το κεφάλαιο προσπαθεί να καθορίζει το τι παράγεται και το πως παράγεται, σε πλήρη αναντιστοιχία με τις πραγματικές κοινωνικές ανάγκες. Προσπαθεί να επιβάλλει τα γενετικά μεταλλαγμένα τρόφιμα-σκουπίδια και να μετατρέψει σε ιδιοκτησία του το γενετικό υλικό και τους σπόρους στην γεωργική παραγωγή.

Ο από τα κάτω συντονισμός των αγώνων, η αναβάθμιση του αντιΕΕ και αντικυβερνητικού χαρακτήρα των αιτημάτων και του προγράμματος, η πραγματική και όχι η συμβολική πάλη αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για ένα νικηφόρο κίνημα και σε αυτή την υπόθεση ως ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις.

Ένα τέτοιο νικηφόρο πρόγραμμα πρέπει να περιλαμβάνει:

**1) Μόνιμη και σταθερή δουλειά** για τους γεωτεχνικούς και για όλους τους εργαζόμενους. Αυξήσεις στους μισθούς που θα καλύπτουν τις απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής. Συλλογικές Συμβάσεις εργασίας και συλλογική διεκδίκηση και κάλυψη των εργαζόμενων και της εργασίας. Μείωση των ωρών δουλειάς με πρώτο βήμα το 35ωρο, 5νθήμερο, επτάωρο. Ενίσχυση των ταξικών μορφών οργάνωσης με βάση τη θέση στην παραγωγή και όχι τον ακαδημαϊκό τίτλο. Σε αυτή τη βάση παίρνουμε πρωτοβουλία για τη δημιουργία σωματείων που θα ενοποιούν όλους τους εργαζόμενους στον αγροτοδιατροφικό τομέα.

**2) Μέτρα** για τους ανέργους και την μάλιστα της ανεργίας: Δουλειά για τους ανέργους. Προσλήψεις στις δημόσιες υπηρεσίες για να καλυφθούν οι κοινωνικές ανάγκες που καταρρέουν. Επίδομα ανεργίας για την κάλυψη της αξιοπρεπούς διαβίωσης των ανέργων, με πρώτο βήμα τον διπλασιασμό του επιδόματος ανεργίας και γενίκευσή του σε όλους τους ανέργους χωρίς περιορισμούς

**3) Στο γνωστικό αντικείμενο** του γεωτεχνικού πρέπει να αντιστοιχεί ένας ενιαίος και αδιάσπαστος πενταετής κύκλος σπουδών για όλες τις κατευθύνσεις και τα τμήματα. Ένα ενιαίο πτυχίο ανά γνωστικό αντικείμενο με όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα σε αυτό. ΟΧΙ στην πολυδιάσπαση των πτυχίων με τις τετραετείς σπουδές. Ανατροπή του ν/σ Γαβρόγλου. Καμία εφαρμογή των κατευθύνσεων του ΚΕΧΑΕ, της Συνθήκης της Μπολόνια, της εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ και συνολικά των ευρωπαϊκών κανονισμών. ΟΧΙ δίδακτρα στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών

**4) Κατάργηση** του ΕΝΦΙΑ, μείωση των συντελεστών φορολογίας στους μισθωτούς, τους αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες. Αφορολόγητο όριο στο επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης. Δραστική μείωση της έμμεσης φορολογίας, και κατάργησή της για τα είδη πρώτης ανάγκης. Βαριά φορολογία του κεφαλαίου, των εφοπλιστών και της εκκλησίας. Διπλασιασμός των συντελεστών φορολόγησης του κεφαλαίου.

**5) Αποκλειστικά δημόσιο** ασφαλιστικό σύστημα. Με άμεση μείωση των χρόνων συνταξιοδότησης (60 άνδρες, 58 γυναίκες).

**6) την πάλη για την ικανοποίηση** των άμεσων αναγκών επιβίωσης για να υπάρχουν όροι παραμονής στην ύπαιθρο όπως : ανατροπή της ΚΑΠ, όχι στη φοροκαταιγίδα. Να σταματήσουν οι πλειστηριασμοί και οι κατασχέσεις της λαϊκής περιουσίας των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και σπιτιών. Όχι στις περικοπές των επιδοτήσεων – αποκλειστική χορήγηση τους σε φτωχούς αγρότες και εργάτες γης και όχι στους μεγαλοεπενδύτες του αγροτικού τομέα και τα μοναστήρια. Κατάργηση του ΦΠΑ σε όλα τα καλλιεργητικά μέσα και εφόδια για τη μείωση του κόστους παραγωγής. Κατώτερες, εγγυημένες τιμές για τα αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα, που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να εξασφαλίζουν ικανοποιητικό εισόδημα για αξιοπρεπή ζωή. Όχι στην εμπορευματοποίηση του νερού. Δωρεάν επιστημονική επιμόρφωση, απαλλοτρίωση της μεγάλης αγροτικής ιδιοκτησίας, και ισοτιμία δικαιωμάτων όλων των εργαζόμενων της υπαίθρου ανεξάρτητα από χρώμα, έθνος και θρησκεία.

**7) τη δημιουργία ενιαίου δημόσιου** φορέα τροφίμων, λιπασμάτων, κέντρων σποροπαραγωγής, ερευνητικών κέντρων.

**8) τη δημιουργία δημοκρατικών πρωτοβάθμιων παραγωγικών συνεταιρισμών** της φτωχομεσαίας αγροτιάς σε όλη τη χώρα. Συνεταιρισμοί ενταγμένοι σε μια σχεδιοποιημένη οικονομία με κριτήριο τη κάλυψη των λαϊκών αναγκών. Δεν πρέπει να ξεχνάμε και πρέπει να διδαχθούμε από τα λάθη της διαχείρισης στα πλαίσια του συστήματος και της κυρίαρχης πολιτικής. Οι δημοκρατικοί πρωτοβάθμιοι παραγωγικοί πρέπει να βρίσκονται κάτω από τον έλεγχο των εργαζόμενων σε αυτούς και των συνεταιρισμένων παραγωγών. Για να επιβιώσουν πρέπει να διεκδικούν κρατική ενίσχυση αλλά και ταυτόχρονα να έχουν σταθερό μέτωπο ενάντια στη κυρίαρχη πολιτική

**9) την εθνικοποίηση-κρατικοποίηση** χωρίς αποζημίωση των τραπεζών και των επιχειρήσεων στρατηγικής σημασίας (όλων των μεγάλων αγροτοδιατροφικών επιχειρήσεων που έχουν σχέση με γάλα, κρέας, ψάρι, ζωοτροφές). Άμεση εθνικοποίηση χωρίς αποζημίωση όλων των επιχειρήσεων που έχουν εγκαταλείψει οι ιδιοκτήτες τους και επαναλειτουργία με εργατικό έλεγχο. Γενναίο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για τις κοινωνικές λαϊκές ανάγκες, ενάντια στη πολιτική της λιτότητας μέχρι το 2060

Το **πρόγραμμα** αυτό μπορεί να το εφαρμόσει μόνο ο οργανωμένος ξεσηκωμένος λαός με το χτύπημα των κυρίαρχων επιχειρηματικών συμφερόντων και με πάλη για την ανατροπή των κυβερνήσεων που επιβάλλουν αυτή τη πολιτική. Η διαγραφή του χρέους, η έξοδος από το ευρώ και η αποδέσμευση της χώρας από την Ε.Ε, θα ανοίξουν το δρόμο για την ανάδειξη των συλλογικών παραγωγικών δυνάμεων της εργαζόμενης πλειοψηφίας, που αποτελούν την κύρια παραγωγική δύναμη. Ένας οργανωμένος λαός που θα του ανήκει ο κοινωνικός πλούτος που παράγει, μακριά από το σφετερισμό του από την ολιγαρχία του κεφαλαίου και τη μπότα των δανειστών.

**ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΖΗΣΟΥΜΕ ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΟΣ-ΕΥΡΩ-Ε.Ε-ΜΝΗΜΟΝΙΑ.** Η μαχητική λαϊκή αντιπολίτευση ενάντια στην κυβέρνηση, ενάντια στα διεθνή της στηρίγματα και τη συνδικαλιστική και επιστημονική γραφειοκρατεία που τους στηρίζει (βλ. ΓΕΩΤΕΕ) και η ταξική ανασυγκρότηση του κινήματος μπορούν να ανοίξουν το δρόμο για την κάλυψη των αναγκών μας. Τα μέλη της **ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΤΕΧΙΚΩΝ** θα συμβάλλουν στο άνοιγμα αυτού του δρόμου και για αυτό το λόγο αξίζει να ενισχυθούν τα ψηφοδέλτιά της σε όλα τα όργανα του ΓΕΩΤΕΕ.

